

Ik som even op waar het de afgelopen preken over ging. Jezus zegt in het Johannes-evangelie een aantal dingen over Zichzelf.

PP1

- Ik ben het brood van het leven.
- Ik ben het licht van de wereld.
- Ik ben de deur.

Dat klinkt misschien vreemd, maar wat Jezus wil zeggen, is: ‘Beste mensen, wat jullie nodig hebben in jullie leven, dat kan ik geven. Missen jullie iets in het leven? Ik ben het brood. Is het donker in je leven? Ik ben het licht. Willen jullie leven met God? Ik ben de deur naar de schaapskooi, naar God.

PP2

We gaan verder met de volgende uitspraak: Ik ben de goede herder. Vorige keer hadden we gezien dat Jezus zei dat Hij de deur is om de schaapskooi binnen te komen. Het gedeelte dat we nu gaan lezen, volgt daarop. Jezus heeft het nog steeds over schapen, over de mens, maar vergelijkt Zichzelf nu met de Herder van de schapen.

Lezen: Johannes 10:11-21

Eerst en vooral een opmerking die ik ook bij de vorige preken heb gemaakt en nu terug doe. Meestal worden deze uitspraken van Jezus als heel vriendelijk bekeken. Zeker bij ‘de Goede Herder’ is dat zo.

PP3

We krijgen dan zo’n lieflijk tafereeltje van een herder die tussen de schapen staat of, zoals hier, wat dromerig voor zich uitkijkt. Jezus doet deze uitspraken niet zomaar – het zijn radicale uitspraken. Wat elke keer terugkomt, is dat Jezus aan de mensen duidelijk maakt dat Hij de enige is die hen kan geven wat ze nodig hebben. Hij is degene die hen - geestelijk - kan voeden. Hij is degene die hen licht kan geven in de duisternis. Hij is degene langs wie ze tot bij God kunnen komen. Hij is de enige goede herder.

Ik las ergens dat iemand zei: ‘De goede herder, dat is een uitspraak met de vuist op tafel’. Om dat te begrijpen moeten we ons de vraag stellen: Waar komt nu opeens die vergelijking van die herder vandaan? Zou Jezus zomaar een vergelijking hebben gezocht? ‘Ik ben wat zal ik nu weer eens noemen... ik ben een goede herder’. Natuurlijk niet...

In hoofdstuk 9 heeft Jezus een blindgeboren man genezen, op de sabbat, de rustdag. De geestelijke leiders van Israël, de Farizeeën, zijn daar niet blij om. Als de genezen man hen daarna vertelt dat hij gelooft dat Jezus van God vandaan komt, worden ze boos en zetten de man uit de synagoge; hij mag niet meer terugkomen. Jezus hoort dat en zoekt die man op. De man zegt dat hij gelooft in Jezus.

We zien een groot contrast tussen Jezus en de andere leiders. De andere leiders jagen de man weg; Jezus zoekt hem op en luistert naar hem.

Daarna begint Jezus over schapen en herders en noemt Zichzelf de goede herder. Ziet u wat Jezus duidelijk wil maken? Eigenlijk zegt Hij: ‘Er is er hier maar één die zich een echte, goede herder mag noemen en dat ben Ik. Niet de Farizeeën. Alleen ik kan geven wat de schapen nodig hebben. Niemand anders’. Radicaal, met de vuist op tafel. Geen lieflijk tafereeltje, maar een duidelijke boodschap.

Israël en de rest van de wereld

PP4

Het is belangrijk te beseffen dat, als Jezus zegt Hij de goede herder is, dat niet uit de lucht komt gevallen. In het Oude Testament wordt hier al over gesproken. In Ezechiël is dat heel duidelijk. God is boos, omdat de leiders van Israël, de herders van Israël, alleen maar voor zichzelf zorgen en niet voor de mensen.

Lezen: Ezechiël 34:7-13,23

De herders van Israël zijn zo slecht met de schapen, de Israëlieten, omgegaan dat God een nieuwe herder aankondigt: David. Het gaat hier niet over koning David, maar over één van zijn nakomelingen: Jezus. Als Jezus zich in Johannes 10 de goede herder noemt, dan is dat niet zo vreemd. God kondigde dat al eeuwen voordien aan. Deze aankondiging vind je trouwens ook in Jeremia en Zacharia terug.

In Ezechiël gaat het over hoe God Israël als een herder zal weiden, hoe Hij de schapen die verspreid zijn weer terug zal brengen en voor hen zal zorgen. Dit laat ons zien dat Gods werk met Israël nog niet afgelopen is. We weten allemaal dat de situatie van Israël hachelijk is. Ingeklemd tussen vijanden; bekeken door heel de wereld; met de vinger gewezen als ze iets verkeerd doen. Let op mijn woorden: Ik wil niet zeggen dat Israël in alles gelijk heeft, zeker niet. Er worden fouten gemaakt. Maar... de omliggende landen maken minstens evenveel fouten en blijkbaar zijn de fouten die Israël maakt altijd erger dan die van de anderen. Wat Israël doet, wordt uitvergroot. Als Israël een blokkade opwerpt tegen Gaza, is dat wereldnieuws. Egypte doet hetzelfde, maar je moet met een vergrootglas gaan zoeken naar informatie daarrond. Enfin, wat ik wil zeggen, is dat we nooit mogen vergeten dat Israël een speciale plaats heeft bij God. Het is Zijn uitverkoren volk en Hij heeft er nog grote plannen mee.

God noemt zich dus herder van Israël; Jezus zegt dat Hij de goede herder is. Alleen van Israël?

Lezen: Johannes 10:16

Nee dus. Jezus spreekt over andere schapen, die niet van de stal Israël zijn. Ook die schapen zullen naar Jezus' stem horen en Hem volgen. En Jezus zal er één kudde van maken, met één herder. Die andere schapen... dat zijn de niet-Joden, waaronder wij dus. Op het moment dat Jezus dat zegt, horen ze nog niet naar Jezus' stem. Daarom zegt Hij: 'Zij zullen naar Mijn stem horen'. Het is, als Jezus dit zegt, toekomstmuziek. We zien tijdens Jezus' leven dat er hier en daar niet-Joden in Jezus gaan geloven – zoals de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Toch is het pas na Jezus' hemelvaart, vooral door het werk van Paulus, dat niet-Joden massaal in Jezus gaan geloven.

Het doel van de goede herder

PP5

Nu we gezien hebben dat al in het Oude Testament gesproken wordt over een herder die zou komen en dat Jezus de herder wil zijn van Joden en niet-Joden, kunnen we gaan kijken naar het doel van de goede herder. Wat wil Hij bereiken met zijn schapen, met de mens?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst kijken naar een vers dat ik bij de vorige preek gelezen heb.

Lezen: Johannes 10:10

Jezus is gekomen, opdat zij, de schapen, leven hebben en overvloed. Dat is wat Jezus ons wil geven. Veel mensen denken aan God als een straffende God, dat is ook waar, want Hij is rechtvaardig en moet dus straffen. Hier zien we dat God, Jezus, in de *eerste plaats* leven wil geven.

Hoe doet Jezus dat?

Lezen: Johannes 10:11-13

Jezus zet Zijn leven in voor Zijn schapen – niet zoals een huurling die vlucht als er een wolf komt, want de schapen zijn toch niet van hem. Zo'n huurling kiest voor zijn eigen leven. De herder daarentegen wil zijn schapen in leven houden en zet zijn leven in. Hij zal de wolf bevechten en eventueel doden. Zo is het ook met Jezus – Hij geeft Zijn leven om de schapen leven te geven. Dan zitten we meteen bij de kern van Jezus' komst naar de aarde. Zijn sterven heeft ervoor gezorgd dat wij leven hebben gekregen. Iets groter kon Jezus niet doen.

In vers 14 zien we het uiteindelijke doel van de goede herder, van Jezus. Ik ben de goede herder, Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. In ons taalgebruik wordt 'kennen' al heel snel gebruikt. Facebook is daar een goed voorbeeld van. Iemand vaag kennen, is al voldoende om hem/haar toe te voegen als vriend. Ken je die persoon dan? Tsja, je weet een beetje wie hij/zij is, maar echt kennen, nee. Als Jezus het hier heeft over 'Hem kennen', dan gaat het veel verder. Het gaat hier over een relatie tussen Hem en ons. Liefde tussen Hem en ons.

Lezen 1 Johannes 4:19

Hij heeft ons eerst liefgehad. En van daaruit mogen wij Hem ook liefhebben, Hem kennen.

Nu moet u eens even kijken wat er in Johannes 10:15 staat. Jezus kent ons en wij Jezus kennen, zoals de Vader Jezus kent. Jezus wil met ons een relatie hebben, zoals Hij die heeft met de Vader. Dat is een vers dat best heel diep gaat. Ik kan mij niet voorstellen hoe dicht de relatie is tussen Jezus en de Vader. En zo'n relatie wil Jezus ook met ons hebben. Onvoorstelbaar...

Deze woorden van Jezus zouden ons moeten doen nadenken. Ken ik Jezus? Heb ik een relatie met Hem? Is er sprake van liefde voor Jezus in mijn leven?

Sommigen zeggen misschien 'nee'. Wel, ik heb een boodschap voor u. Jezus wil u wel kennen. De Bijbel zegt dat God ons gemaakt heeft. Ik geloof dat – en wil daar met u best over praten. Die God die alles gemaakt heeft, kent u en wil graag dat u Hem kent. Ik wil u vragen om daar eens goed over na te denken. Wilt u God kennen? Hij wil u leven geven.

Misschien twijfelen sommigen aan de vraag of ze Jezus kennen. Vergeef mij dat ik het zo zeg, maar dit is eigenlijk geen vraag waar je over moet twijfelen. U moet goed bedenken dat God u iets aanbiedt, leven en overvloed, en u moet uzelf de vraag stellen of u dat aanneemt. Als iemand u een cadeau wil geven, gaat u toch geen 20 jaar twijfelen of u dat wel of niet zal aannemen... Jezus vraagt een beslissing van u. Wilt u Hem kennen of niet?

Anderen zeggen ongetwijfeld dat ze Jezus kennen en een relatie hebben met Hem. Mag ik u in dat geval bijzonder aansporen om er ernstig mee bezig te zijn? God is niet uw buurman. God, Jezus, wil een hechte, diepe relatie met u. Een relatie die elke dag aanwezig is en waar elke dag aan gewerkt wordt. Ik ben getrouwd en dat is elke dag zo. Het is niet zo dat ik sommige dagen niet getrouwd ben of niet aan mijn vrouw hoef te denken. Christenen hebben wel die neiging als het over God gaat. Sommige dagen zeggen we dat we met God willen leven en van God houden, terwijl dat op andere dagen afwezig lijkt te zijn. Dat mag zo niet zijn. Wees

ernstig bezig met uw relatie met God. God is degene die alles gemaakt heeft – Hij is zo ontzettend machtig en ontzagwekkend. Als u de relatie tussen God en u laat verslappen, dan stelt u die machtige en ontzagwekkende God teleur. Dat mag niet zo zijn. Dat is een harde boodschap en wees er maar zeker van dat ik ze ook aan mijzelf geef.

Hoe u ook tegenover God, Jezus, staat, de vraag blijft hetzelfde: God kent u; wilt u God kennen?

Slot

Jezus is de goede herder. Dat is geen dromerige, zeemzoete uitspraak, maar een radicale boodschap. Alleen Jezus is de herder van de schapen. Niemand anders. We hebben gezien dat God al eeuwen vóór Jezus kwam, aankondigde dat er zo'n herder zou komen.

Het doel van de goede herder is leven geven. Jezus heeft daar zelfs Zijn leven voor ingezet. Jezus kent ons en wil dat Hij hem ook kennen. Niet oppervlakkig, maar diepgaand. Niet af en toe, maar elke dag.

De vraag, of u christen bent of niet, is: Wilt u God, Jezus, zo diepgaand en hecht kennen? Indien ja, dan mag u dat zeggen tegen Hem. Hij wil u helpen Hem te leren kennen.

Zullen we daarvoor bidden?

Amen.